



Η καραντίνα του Θεού

Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι μέσα από την καρδιά μου. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, αλλά 6-8 μήνες πριν, άκουσα τον Κύριο να μιλάει στην καρδιά μου και να λέει, «Ψάχνω για μια ομάδα ανθρώπων που θα κλειστούν μέσα και θα προσεύχονται χωρίς διακοπή μέχρι το Πνεύμα του Κυρίου να εκχυθεί από ψηλά» αναφερόταν σε ένα είδος «Ανωγείου» – όπου οι άνθρωποι δεν θα έφευγαν μέχρι να έρθει η έκβαση. Και εγώ... πραγματικά με γοήτευσε και σκέφτηκα: «Μου ζητάς να είμαι μέρος αυτού; Μου ζητάς να προσκαλέσω κάποιους ανθρώπους στο σπίτι της διακονίας μας; Με καλείς να συμμετέχω κάπου και σε κάτι σαν αυτό...;»

Δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι εννοούσε ο Κύριος και προσευχόμουν γι' αυτό αλλά τίποτα συγκεκριμένο δεν συνέβη σχετικά με αυτό. Όπως όλοι σας γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τώρα με τον Κοροναϊό, σε μεγάλη καραντίνα και οι άνθρωποι κλείνονται στα δωμάτιά τους. Πρόσφατα, στη διάρκεια αυτής της πανδημίας ο Κύριός μου έδωσε τη γραφή από τον Ησαΐα 26:20-21.

«Έλα, λαέ μου, μπες μέσα στα ταμεία σου, και κλείσε τις θύρες σου από πίσω σου· κρύψου για λίγο καιρό, μέχρις ότου περάσει η οργή. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης εξαιτίας της ανομίας τους.»

Το βρίσκω αυτό πολύ ενδιαφέρον! Βρισκόμαστε σε καραντίνα και αυτό συμβαδίζει πολύ με αυτή τη γραφή «Ελάτε στα δωμάτιά σας λαέ μου» ...λαέ ΜΟΥ. Μας αποκαλεί λαό ΤΟΥ! Αυτός είναι ο λαός του Κυρίου. Μας καλεί σε προσευχή! Μας καλεί σε ένα πιο εντατικό επίπεδο, σε ένα πιο αφοσιωμένο και αφιερωμένο επίπεδο ώστε να μπορεί να ξεχύσει το Πνεύμα Του.

Στο βιβλίο του Ιωήλ είναι γραμμένο:

«Και ύστερα απ' αυτά θα εκχέω το πνεύμα μου επάνω επί πάσαν σάρκα· και θα προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι θυγατέρες σας οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Κι ακόμα, επάνω στους δούλους μου κι επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα εκχέω το πνεύμα μου. Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς κι επάνω στη γη, αίμα, και φωτιά, και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι, και το φεγγάρι σε αίμα, πριν έρθει η ημέρα τού Κυρίου, η μεγάλη και περιφανής. Και οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί· επειδή, στο βουνό Σιών, και στην Ιερουσαλήμ, θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους, που ο Κύριος θα προσκαλέσει.» Ιωήλ 2:28-32

Ο Κύριος λέει ότι θα ξεχύσει το Πνεύμα Του ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑ. Αυτό μου ακούγεται σαν να είναι μεγαλύτερο από αυτό που συνέβη στην ημέρα του Shavuot/Πεντηκοστή. Αυτό μου ακούγεται ως ότι ο Θεός θέλει να ξεχύσει το Πνεύμα Του σ' ολόκληρη τη γη, σ' ολόκληρο τον πλανήτη γη - μια παγκόσμια αναζωπύρωση - και νιώθω ότι αυτή η καραντίνα και αυτή η γραφή και ο λόγος που μου έδωσε ο Κύριος συνεννόησαν και δημιουργήθηκε η εικόνα, ότι ο Θεός καλεί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, τον λαό του Θεού, την «Εκκλησία», να κλειστεί μέσα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επειδή είμαστε απελπισμένοι και χρειαζόμαστε μια αναζωπύρωση. Χρειαζόμαστε την παρέμβαση του Θεού. Δεν υπάρχει λύση γι' αυτόν τον απαίσιο κοροναϊό εκτός από τον Θεό! Χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα!

Να πως το έκαναν στις Πράξεις 1:13-14 που είναι το δικό μας μοντέλο του Ανωγείου: «Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου κατέμεναν (πλήρης διαμονή, κατοικία),

ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας τού Ιακώβου. Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν (με επιμονή, με συνεχή επιμέλεια, συνεχής διάθεση του εαυτού, συνεχόμενη αναμονή)

ομοθυμαδόν (με ένα πάθος, ανάσα, νου) στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα τού Ιησού, και μαζί με τους αδελφούς του.»

Αγαπημένε, είχαμε συναντήσεις προσευχής. Είχαμε δωμάτια προσευχής, αλλά ο Κύριος λέει: «Ο ΟΙΚΟΣ Μου θα ονομάζεται Οίκος Προσευχής». Τώρα αυτή είναι μια πολύ διαφορετική διάσταση προσευχής από την εβδομαδιαία συνάντησή προσευχής σε ένα παράπλευρο δωμάτιο στην εκκλησία. Ο Θεός καλεί κάθε ποιμένα, κάθε κήρυκα, κάθε ηγέτη, κάθε ευαγγελιστή, κάθε δάσκαλο, κάθε απόστολο, κάθε άνθρωπο στην Εκκλησία να ΚΛΕΙΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ και να Τον περιμένει ΜΕΧΡΙ να ξεχύσει το Πνεύμα Του από ψηλά. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, αγαπημένε. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος! Χρειαζόμαστε μια νέα κίνηση του Πνεύματος του Θεού. Στους τελευταίους καιρούς λέει: «Θα εκχέω το Πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα» - μπορείς να το πιστέψεις αυτό μαζί μου στη διάρκεια αυτής της περιόδου; Ας κλειστούμε μέσα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή τώρα. Ο Θεός μας ώθησε σε αυτό επειδή θέλει έλεος να προέλθει μέσα από αυτή την κρίση. ΔΕΝ θέλει να το αφήσει ως ασθένεια και θάνατο. Θέλει να ξεχύσει το Πνεύμα Του επί πάσαν σάρκα και θέλει να επιφέρει μια μεγάλη συγκομιδή σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς! Θα κλειστείς μέσα με τους φίλους σου ή μόνος, μέχρι να ξεχυθεί το Πνεύμα;

Η Σίλβη κι εγώ έχουμε κλειστεί μέσα σ' αυτόν τον εθνικό αποκλεισμό και προσευχόμαστε σε ενότητα με τις υπόλοιπες εκκλησίες στην Ελλάδα και τον Ισραήλ και γύρω στον κόσμο. Έχεις εσύ κλειστεί σε προσευχή μαζί μας; Εμείς προσευχόμαστε για ΕΣΕΝΑ... Σε παρακαλούμε ενημέρωσε μας πως είσαι και πως μπορούμε να προσευχηθούμε για σένα!

Με πολλή-πολλή αγάπη,

Γκρέτα Μαύρο