



Παντοκράτορας

Στον Σατανά έχει δοθεί μια σειρά από ονόματα στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ αυτών είναι τρία σημαντικά ονόματα που υποδηλώνουν την κυριαρχία του: ο πρίγκιπας της δύναμης του αέρα, ο θεός αυτού του κόσμου και ο κοσμοκράτορας/ κυβερνήτης του σκοταδιού αυτού του κόσμου (που περιλαμβάνει τόσο τον Σατανά όσο και τις στρατιές του).

Εφεσίους 6:12 «επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα/ καιρού, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια»

Εφεσίους 2:2 «μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα/ αιώνα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας τού αέρα, του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους της απείθειας»

2 Κορινθίους 4:4 «στους οποίους, καθώς είναι άπιστοι, ο θεός τούτου τού κόσμου (καιρός/ αιώνας) τύφλωσε τον νου, για να μη λάμψει επάνω σ' αυτούς ο φωτισμός τού ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, που είναι εικόνα του Θεού»

Ο εχθρός και οι στρατιές του κυβερνούν το σκοτάδι αυτού του κόσμου/ καιρού, αλλά δεν κυβερνά το φως. Κυβερνά στον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι κυβερνά στην ατμόσφαιρα μεταξύ της γης και των ουρανών/ του τόπου κατοικίας του Θεού. Είναι περιορισμένος στον χώρο και στον χρόνο. Ονομάζεται θεός αυτού του καιρού. Έχει περιορισμένη διακυβέρνηση στον χρόνο και χώρο. Η διακυβέρνηση του είναι προσωρινή και όχι αιώνια.

Μέσα σε όλη την παρούσα παγκόσμια σύγχυση και αναταραχή, πρέπει να κρατήσουμε την αλήθεια σχετικά με την κυριαρχία του εχθρού έναντι του Θεού. Υπάρχουν δύο λέξεις στην Ελληνική Καινή Διαθήκη που μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε μια σωστή προοπτική αυτών των δύο κυριαρχιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε αυτούς τους άνευ προηγουμένου καιρούς όπου πρέπει να σταθούμε, να πάρουμε την εξουσία που μας έχει δοθεί στον Θεό καθώς συνεργαζόμαστε μαζί Του. Αυτές οι δύο λέξεις είναι κοσμοκράτορας και Παντοκράτορας.

Στην μετάφραση της λέξης κοσμοκράτορας (Εφε. 6:12) στα Αγγλικά, χρησιμοποιείται η λέξη "ruler" (κυβερνήτης), αλλά δεν αποδίδει με ακρίβεια το πλήρες νόημα και την πρόθεση του αρχικού κειμένου, εκτός εάν προσθέσουμε κι άλλες λέξεις σε αυτήν. Είναι σημαντικό να δούμε τι σκοπό είχαν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιώντας την ελληνική λέξη 'κοσμοκράτορας'. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα παιχνίδι στις λέξεις 'κοσμοκράτορας' και 'Παντοκράτορας', για να δείξει τη διαφορά ανάμεσα στην πνευματική εξουσία, στον έλεγχο και την επικράτεια του Σατανά έναντι αυτών του Παντοδύναμου Θεού. Είναι ένα όνομα που δίνεται στον εχθρό για να του προσδιορίσει τη «σωστή» θέση του, στην περιορισμένη σφαίρα επιρροής του. Το πρόθεμα 'κοσμο' (ο κόσμος που διεκδικεί την ανεξαρτησία του από τον Θεό) στη λέξη 'κοσμοκράτορας' χρησιμοποιείται για να δείξει τους περιορισμούς που τοποθετούνται σε αυτόν και τους δαίμονες του, και το πρόθεμα 'παντο' (όλα, κάθε, τα πάντα) στη λέξη 'Παντοκράτορας' χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει την απεριόριστα αιώνια και παντός-περιεχόμενου κυριαρχία του Θεού που είναι πάνω από όλα και σε όλα. Μόνο ο Θεός μας είναι πάνω από όλα, αόρατος και ορατός, τώρα και πάντα.

Ο εχθρός έχει κυριαρχία πάνω στο σκοτάδι, όχι πάνω στο φως! Είναι περιορισμένος στον χώρο αλλά και στον χρόνο επίσης. Ονομάζεται ο θεός αυτού του κόσμου (καιρός, περίοδος χρόνου). Πέρα και πάνω από αυτόν είναι ο Παντοδύναμος Θεός, ο Παντοκράτορας! Ο Σατανάς είναι κάτω από τον Θεό και Δημιουργό του Σύμπαντος. Το πνεύμα του Σατανά λειτουργεί ΜΕΣΑ στα παιδιά της ανυπακοής, αλλά όχι στα παιδιά του Θεού που έχουν το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα τους για να κάνουν και να θέλουν την ευαρέστηση/ το θέλημα Του... αλλά πρέπει πάντα να συνεργαζόμαστε μαζί Του. Για να συνεργαστούμε πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένοι και ευθυγραμμισμένοι.

Το όνομα Παντοκράτορας είναι το όνομα που μεταφράστηκε στους Εβδομήκοντα τόσο για το El Shaddai (Θεός Παντοδύναμος και Θεός κάθε επάρκειας και φροντίδας και 'Shad', που σημαίνει στήθος στα Εβραϊκά) και για το YHWH Sabaoth 'Κύριος των στρατών'. Επομένως, αυτό το όνομα Παντοκράτορας περιέχει τόσο την έννοια του Κατά Πάντα Παντοδύναμου όσο κι Εκείνου που είναι Αρχιστράτηγος των Στρατών του Κυρίου.

Εφεσίους 2:6 *«και μας ανέστησε μαζί του, και μας κάθισε μαζί του στα επουράνια διαμέσου τού Ιησού Χριστού»*

Εφεσίους 1:19-23 *«και ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας της δύναμής του· την οποία ενέργησε στον Χριστό, καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς· και τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια, πιο πάνω από κάθε αρχή και εξουσία, και δύναμη και κυριότητα, και κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μονάχα σε τούτο τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα· και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του· και τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλους στην εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του, το πλήρωμα εκείνου που, σε όλα, γεμίζει με πληρότητα τα πάντα.»*

Ο παράδεισος είναι ο θρόνος του Θεού και η γη είναι το υποπόδιο Του. Επομένως, ο κοσμοκράτορας που έχει προσωρινή και περιορισμένη κυριαρχία πάνω στη γη, στην πραγματικότητα βρίσκεται κάτω από το υποπόδιο του Κυρίου! Είναι κάτω από τα πόδια Του! Είμαστε καθισμένοι μαζί με τον Χριστό στους ουρανοί. Είναι η μοναδική μας κεφαλή. Είμαστε η πληρότητα Του, το σώμα Του. Σε ένωση με τον Χριστό, ο Σατανάς είναι κάτω από τα πόδια μας.

Δεδομένου ότι ο Παντοκράτοράς μας κυβερνά τα πάντα, γνωρίζουμε ότι Αυτός τελικά ελέγχει την πανδημία του κοροναϊού και όχι ο κοσμοκράτορας.

Γκρέτα Μαύρο