



Γιατί ευλογούμε τον Ισραήλ;

Και ο Κύριος είπε στον Άβραμ: *Θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος, και θα σε ευλογήσω, και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν, και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται, και σε σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης.* Γένεση 12:2-3.

Ευλογούμε τον Ισραήλ έτσι ώστε να μπορεί να είναι ευλογία. Η ευλογία είναι η ενδυνάμωση από τον Θεό για κάτι ή για κάποιον ώστε να κάνει αυτό για το οποίο έχει προοριστεί. Ευλογούμε τον Ισραήλ για να ενδυναμωθεί και να γίνει όλα όσα προορίστηκε. Σε απάντηση της δικής μας ευλογίας για τον Ισραήλ, ο Θεός μας ευλογεί και μας ενδυναμώνει ώστε να γίνουμε αυτό για το οποίο και εμείς προοριστήκαμε. Όταν τα έθνη ευλογούν τον Ισραήλ, τότε ξεδιπλώνεται ο εθνικός τους προορισμός και κάλεσμα, για να λάβουν την ενδυνάμωση να τον εκπληρώσουν. Και βέβαια, η σειρά ευλογίας του Θεού έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε αμοιβαιότητα στις σχέσεις μας.

Στο κεφάλαιο της Γένεσης διαβάζουμε ότι ειπώθηκε: *Ευλογητός να είναι ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός του Σημ.* Γένεση 9:26. Τότε ο ίδιος ο Θεός είχε αποκαλύψει ότι Αυτός ήταν η πηγή όλων των ευλογιών, όταν ταύτισε τον Εαυτό του με τον Θεό του Σημ. Από τότε η ευλογία μπορούσε να ρέει από τον ίδιο σε όλη την γενεαλογική γραμμή του Σημ που είναι ο Ισραήλ.

Ο Κύριος επίσης, μίλησε στον Ααρών, και στους γιούς του λέγοντας: *Έτσι θα ευλογείτε τους γιούς Ισραήλ, λέγοντας τους, Ο ΚΥΡΙΟΣ να λάμψει το πρόσωπο του επάνω σου, και να σε ελεήσει! Ο ΚΥΡΙΟΣ να υψώσει το πρόσωπο του επάνω σου, και να σου δώσει ειρήνη! Και θαβάλουν το όνομά μου επάνω στους γιούς Ισραήλ, κι εγώ θα τους ευλογήσω.* Αριθμοί 6:23-27.

Ο Θεός βάζει το όνομά Του επάνω στον Ισραήλ έτσι ώστε η ευλογία Του να ρέει σ' αυτόν, και αυτός με την σειρά του να ευλογεί όλες τις φυλές της γης. Με το όνομα του Θεού και την ευλογία επάνω του, ο Θεός τον αποστέλλει για να είναι πηγή ευλογίας στον κόσμο. Όταν ευλογούμε τον Ισραήλ, τον ενδυναμώνουμε για να εκπληρώσει το κάλεσμά του ώστε να ευλογεί τον Θεό και να ευλογεί τον κόσμο. Ευλογούμε τον Ισραήλ γιατί ευαρεστούμε τον Θεό όταν το κάνουμε.

(...) *βλέποντας ο Βαλαάμ, ότι ήταν αρεστό μπροστά στον Κύριο να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν πήγε, καθώς άλλοτε, να ζητήσει μαντείες, αλλά έστησε το πρόσωπό του προς την έρημο. Και σήκωσε τα μάτια του ψηλά, και είδε τον Ισραήλ κατασκηνωμένο, σύμφωνα με τις φυλές τους, και ήρθε επάνω του το πνεύμα του Θεού. Και είπε: Πόσο ωραίες είναι οι κατοικίες σου, Ιακώβ, οι σκηνές σου, Ισραήλ! Ο Βαλαάμ ακόμη είχε πει: Εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού, και έλαβε γνώση του Υψίστου, που είδε όραση του Παντοδύναμου, καθώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όμως ανοιχτά τα μάτια του: Θα τον δω, αλλά όχι τώρα: Θα τον θεωρήσω αλλ' όχι από κοντά, ένα αστέρι θα ανατείλει από τον Ιακώβ, και θα αναστηθεί ένα σκήπτρο από τον Ισραήλ, και θα πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ, και θα εξολοθρεύσει όλους τους γιούς του Σηθ.* Αριθμοί 24:1-5,16-17.

Συνεπώς, όταν ευλογούμε τον Ισραήλ, διακηρύττουμε τον ερχομό του υιού Του Γεσοῦα (Ιησού) που θα εξολοθρεύσει τους εχθρούς Του και θα ευλογήσει τον κόσμο.

Επίσης ο ίδιος ο Ιησούς είπε: *Στο εξής, δεν θα με δείτε, μέχρις ότου πείτε: Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου.* Ματθαίος 23:39. Όταν οι Ιουδαίοι λένε, "Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου" λυγίζουν τα γόνατα και διακηρύττουν ότι Αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι λένε ότι ο Γεσοῦα (Ιησούς) είναι η πηγή όλων των ευλογιών γιατί Αυτός είναι Θεός. Όταν οι Ιουδαίοι το λένε, αυτό είναι κλειδί για την έλευση Του.

Ήδη υπάρχουν 30 000 Μεσσιανικοί Ιουδαίοι μόνο στο Ισραήλ και περίπου 350 000 σ' όλο τον κόσμο. Εμείς ευλογούμε τον Ισραήλ έτσι ώστε πολλοί περισσότεροι να δεχθούν τον Ιησού σαν τον Μεσσία τους και να Τον ευλογούν. Μ' αυτό τον τρόπο, θα εύχονται την έλευση Του στην Ιερουσαλήμ για να κυβερνήσει και να βασιλέψει με δικαιοσύνη πάνω σε όλη την γη.

Γκρέτα Μαύρο